

I hagen till vänster finns offerkällan **Helge Björns holk**. Källan har sinat.

8

Björn var präst i Klockrike. När han var på hemväg till prästgården i Brickstad vintern 1309 skenade hästen och han miste livet.

Hans hustru bakade när dödsbudet kom och hon utbrast: "- Om Björn är död må bröden bliva sten". Bröden blev till sten och finns i kyrkan. Björn dyrkades av folket i trakten som ett lokalt helgon och kallades för "den heliga Bero".

Hans grav finns i domkyrkan i Linköping.

.....

Gå tillbaka till Ängsvägen, ta till vänster på Klockrikevägen och fortsätt framåt till Järnvägsparken.



Klockrike hembygdsförening 2015
www.hembygd.klockrike.se
www.klockrike.se
www.facebook.com/Klockrike

Bolletrampen

En rundtur i Klockrike



Upptäck **Klockrike stationssamhälle** under en halvtimmes promenad.

Utmed **Bolletrampen** finns åtta skyltar med fotografier och text. Bolletrampen är i stort sett barnvagnsvänlig, förutom grinden till skylt nr 8.

Författaren **Harry Martinson** skrev romanen "**Vägen till Klockrike**" men kom aldrig hit. Huvudperson i romanen är luffaren **Bolle**.

ICA
nära

Fornåsa

Industrivägen 2
Tel 0141 703 27
anders.carlsson@nara.ica.se
ica.se/nara/fornasa

Öppet:
Vardagar 9-19
Lördagar 9-16
Söndagar 11-16

Klockrike smedja byggdes 1896. Siste smeden var Lars Johnson, smed i fjärde generationen. Numera är byggnaden hobbybilverkstad.

1

.....
Gå till vänster på gång- och cykelvägen.

Klockrike mejeri byggdes 1905.

2

I mejeriet producerades förutom smör och mjölk bland annat en sveciaost som gick under namnet Klockrikeosten. Mejeriet lades ner 1956 och därefter användes byggnaderna som presennings- och plastfabrik innan de revs på 70-talet.

Det röda trähuset var en gång station vid järnvägen mellan Linköping och Fågelstad som byggdes 1896. Från Fornåsa gick även järnväg till Motala.

3

Järnvägen till Borensberg som byggdes 1907 var den första i Sverige som drevs med växelström. Det gick 7 turer om dagen.

Järnvägen lades ned 1963.

Gång- och cykelvägen har samma sträckning som järnvägsspåren en gång hade.

.....
Gå höger in på närmaste gång- och cykelväg.

I detta hus fanns tidigare Klockrike förskola **Bruket**.

4

Klockrike tegelbruk som drevs under åren 1919-1968 låg i området. I tegelbruket tillverkades mest dräneringsrör. Leran hämtades på fältet nedanför. Tegelbruket revs 1974-75. Luffare brukade övernatta ovanpå ugnarna eftersom det var varmt där.

I Hålan finns pulkabacke, skridskobana och en plan för bollspel.

5

Hålan uppstod när grus togs till bygget av järnvägen till Borensberg 1907.

I Hålan ligger Rhododendrondalen som anlagts av en grupp Klockrikebor. I maj och juni är blomsterprakten underbar och under heta sommarkvarnar råder behaglig svalka i skuggan. Utnyttja gärna sittmöblerna för en paus i grönskan.

.....
Gå tillbaka till Bolles väg och fortsätt på den lilla grusvägen uppför backen norrut.

Klockrikevallen anlades i början av 1960-talet av Klockrike allmänna idrottsförening, KAIF.

6

Föreningen grundades 1931 och hade sin storhetstid från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet.

Från Klockrikevallen har man vacker utsikt över fälten upp mot kyrkan Josephina byggd 1821-1830. Kyrkan är 50 meter lång och 18 meter bred och därmed en av stiftets största landsortskyrkor. Kyrkan används ofta för konserter. Väster om kyrkan ligger Klockrike skola och förskolan Luffaren.

.....
Gå till höger på grusvägen på norra sidan om gamla kyrkogården och fortsätt till höger ute på vägen tillbaka till Klockrike samhälle.

Här låg Klockrikes första **kyrka**, byggd i slutet av 1200-talet. En ruin och en mur återstår idag.

7

Tack vare Nils Månsson Mandelgren finns en bild av porten som ledde in till kyrkogården. Han dokumenterade 1846 kyrkor i Östergötland på uppdrag av Vitterhetsakademien. Klockstapelns kallas Helge Björns torn efter prästen Björn som efter sin plötsliga död 1309 dyrkades som ett lokalt helgon. När danskarna härjade i trakten 1567 brände de kyrkan. Den återuppbyggdes hjälpligt. 1818 slog åskan ner i klockstapelns. 1825 revs kyrkan och ersattes av Josephina kyrka.

.....
Fortsätt längs vägen, sväng vänster på Ångsvägen. Tag till vänster efter tredje huset och gå in genom grinden, genom den första hagen och ännu en grind till nästa hage.