

St Olav
WATERWAY



www.stolavwaterway.com



Leden öppnas
den 24.5 2019!



St Olav WATERWAY

I pilgrimernas spår

När du vill frigöra dig från vardagen och stadens vimmel, kan du finna sinnesro vid S:t Olofs sjöled. Leden slingrar sig i spåren av de medeltida pilgrimerna. Rutten för dig genom en av världens vackraste skärgårdar som bjuder på en rik kulturhistoria och många berättelser.

Den moderna pilgrimen söker tid för sig själv och andlig tillväxt. Stanna upp och njut av det enkla livet, den enastående naturen och upplev oförglömliga möten med nya människor.

Välj ditt eget spår

Föl denna uråldriga led som slingrar sig genom skärgården med sina 50 000 öar. Färdas på det sätt som passar dig bäst: till fots, på cykel, roende, paddlande eller seglande. Gör gärna avstickare sidledes och följ rutten i vilken riktning du vill. Även om äkta pilgrimer vandrar mot Trondheim är det fullt möjligt att gå också åt motsatt håll. Från Åbo till Trondheim är ledens totala längd ca. 1200 km.

Längs leden får du uppleva ett pärlband av medeltida kyrkor och stämningsfulla kapell. Bekanta dig med sevärdheter och historiska platser och upplev den lokala matkulturen och traditionerna.



Uukasz Lewczuk



Åbo stad, Seilo Ristimäki



Olav ville ena folket

S:t Olofs sjöled har fått sitt namn efter det norska nationalhelgonet. Olav Haraldsson föddes i Norge i slutet av det första årtusendet, i samma tider som kristendomen breddade ut sig i Skandinavien.

Olav var kung av Norge åren 1015–1028. Han ville se Norge som ett enat kristet land, med lagar som skulle skydda även de svaga i samhället. Motståndet var stort och Olav fick

många fiender. 1028 tvingades han i exil och levde ett år i Novgorod. Därifrån gjorde han sin sista resa år 1030.

Den 29 juli 1030 dödades Olav i slaget vid Stiklestad, norr om Nidaros; det medeltida namnet på Trondheim. Strax efter Olavs död sades underverk inträffa vid hans grav och runtom i Nidaros. Olav helgonförklarades 1031, endast ett år efter sin död.



Den heliga leden till Trondheim

Under 500 år var Nidaros ett av de största pilgrimsmålerna i Nordeuropa. Pilgrimer färdades till minne av Sankt Olof från Novgorod till Nidaros, tills reformationen stoppade all pilgrimsvandring i Skandinavien.

Antalet kyrkor tillägnade Olav var stort speciellt i Sverige, men även i Finland och på Åland finns många kyrkor tillägnade Sankt Olof, bl.a. i Nagu och på Jomala. Den ståtliga Nidarosdomen i Trondheim besöks årligen av ett stort antal pilgrimer.

Foto: Stefan Bremer

www.stolavwaterway.com

